

Lokalhistorie midt i Nordsjælland



Nogle sælsomme emigrantskæbner. Ole Andreasen fra Alsønderup. alias Olof Peterson, hans datter Esther og hendes to børn i Californien. Med sin indianske kone der fik han i 1899 og 1901 sønnen Olaf, samt Esther her på billedet, selvom han allerede havde en svensk hustru i Markaryd i Sverige, som han fik 7 børn med i årene 1878 til 1890. Læs her om lokale udvandrere til Sverige og USA.

Kontingent for 2005. Kassen er næsten tom, så indbetalingskort er vedlagt. Man kan også betale kontant til kasserer Lissi Carlsen. Medlemskontingentet er uforandret 65 kr , for par kr. 100. Sponsormedlemmer får særskilt brev senere.

Lokalhistorisk aften. På bagsiden indbydes til generalforsamling og lokalhistorisk aften onsdag den 6. april 2005. Ikke-medlemmer er også velkomne.

Dette er Lokalhistorisk Nyt nr. 1, jan. 2005, 2. årgang, fra
Lokalhistorisk Arkiv & Forening
for Alsønderup & Tjæreby Sogne

Der kom en e-mail fra Amerika.

I sommeren 2004 modtog sognepræst Hanne Lundsgaard, Tjæreby & Alsønderup Sogne, en e-mail fra USA. En mand ved navn Erick Olofsson søgte oplysninger om sine oldeforældre, som skulle være fra Alsønderup Sogn. De havde heddet noget i retning af Andreas Petersen og Margareta Olsdatter. De var født i 1820-erne, og de havde haft en søn, som var farfar til manden i Amerika. Han skulle have heddet Ole Petersen, født 1855 på Strødam.

Sognepræst Hanne Lundsgaard havde ingen mulighed for at give oplysninger. for kirkebøgerne med registreringer over personer så langt tilbage er forlængst krævet afleveret. De befinder sig på landsarkivet i København.

Henvendelsen fra USA blev derfor meget naturligt overdraget til "Lokalhistorisk Arkiv for Alsønderup & Tjæreby Sogne". Her befinder der sig personoplysninger, så langt tilbage, som de findes for landsogne som vore, bl. a. mikrofilm af kirkebøgerne fra en række sogne her i amtet op til år 1893 – længere op er de ikke affotografet endnu og kan derfor ikke købes.

Vi kunne derfor straks e-maile en række oplysninger til USA om Andreas Petersen og hans hustru Margrethe Olsdatter, og også om deres femte barn, Ole Andreasen, født 1855. Om ham vidste vi, at han havde været gift i Sverige, men var rejst til USA, og at han havde været på besøg hos familie i Danmark omkring 1920, og at han her havde berettet om, at hans kone var blevet dræbt ved det store jordskælv i San Francisco i 1906. Det sidste om konens død under jordskælvet, viste det sig, at hans sønnesøn, Erick Olofsson, i USA aldrig havde hørt om. Hvordan kunne det nu gå til ?

Ja, det blev indledningen til udveksling af et større antal e-mails med informationer og indsamling af nye, her i Danmark, i Sverige og i USA, hvor der alle steder blev fundet flere og ofte hidtil ukendte efterkommere efter Andreas Petersens syv børn og især efter sønnen Ole Andreasen. Der kom mange oplysninger, men der er stadig uløste gåder.

Erick Olofsson viste sig at bo i staten Illinois i en by lige syd for Chikago. Hans efternavn, Olofsson, var jo tydeligt svensk. Hans far var også udvandret fra Sverige til USA i 1910. Men hans fars forældre var Ole Andreasen fra Alsønderup og dennes svenske kone Christina i Markaryd, som han nåede at få 8 børn sammen med, hvoraf 7 blev voksne. Hvordan fik Ole Andreasen så børn, som hed Olofsson til efternavn ? Ole Andreasens svenske kone boede i Markaryd i Småland til sin død i 1940. Hvordan kunne hans kone så blive dræbt af jordskælvet i San Francisco i 1906 ? Der var gåder nok.

ANDREAS PETERSEN OG MARGRETHE OLSDATTER

Men vi må hellere begynde med begyndelsen i Alsønderup sogn, hvor Andreas Petersen og Margrethe Olsdatter blev gift i 1844.

Andreas Petersen blev født i 1822 i Alsønderup Sogn på Møllehøj. Ejendommen har i dag adressen Møllehøjvej 3, og den ejes af Gert Larsen, som vistnok overtog den, da hans far Harley Larsen døde.

Andreas's fødehjem var et husmandssted, oprettet sidst i 1700-årene. Der blev tidligt købt noget jord til hist og pist. Bl. a. den jord, hvorpå Alsønderup Skytteforening, 37. skyttekreds, langt senere fik skydebane ved sin oprettelse i 1885, og hvor der fortsat er 250 m. skydebane.



Ældst kendte foto af ejendommen på Møllehøj, hvor Andreas Petersen blev født. Andreas søster og hans kones bror, Niels Olsen, blev gift og overtog stedet. Konen på fotoet er Andreas's søster. (Lokalhistorisk Arkiv for Alsønderup og Tjæreby sogne).

Andreas Petersens far, Peter Jensen, var husmand og landsbyslagter. Hans mor var gårdmandsdatter fra den nærliggende Brunholmgård i Nejede, som stadig bebos af hendes slægt.

Margrethe Olsdatter var født i 1825 i Nejede på Holmegård på Ravnsbjerg-, vej fra Alsønderup til Nejede. Hendes far og mor var Ole Pedersen og Maren

Knudsdatter af Knudsenslægten. De havde 10 børn, 7 sønner og 3 døtre. Margrethe var nummer 7 af 10 børn .

Over markerne var der kun kort fra Andreas Pedersens hjem på Møllehøj til Holmegårds jord. Og som børn gik børnene ad samme skolesti til Tulstrup Skole – Tulstrup-enden af den sti hedder i vore dage også Gammel Skolevej. Da Andreas og Margrethe blev voksne, skete der bare det, at de en dag skulle have et barn sammen. Andreas måtte gifte sig med hende - godt nok lidt sent - for samme aften fødte hun deres første barn. Han var 22 og hun 19 år.



Udsnit af matrikelkort fra 1958 over Alsønderup Kommune Den ejendom på Møllehøj, hvor Andreas fødtes, har nr. 19 og er markeret med en sort plet. Til den ejendom hører også parcellerne nr. 20 og nr. 4 i), også markeret med sorte pletter. På begge sider af Ravnsbjergvej ses jorden til Holmegård i Nejede, nr. 3a, hvor Margrethe Olsdatter var født. Brunholmgård i Nejede, hvor Andreas's mor var fra, ses nederst.

Andreas Petersen køber ejendom på Strødam

Omkring 1846 flyttede Andreas og Margrethe med datteren Maren til den ejendom, som har matrikelnr. 5 af Strødam – i dag Damvejen 2. Her boede de, mens Andreas opbygger sin forretning, og mens Margrethe i årene indtil 1866 får født 8 eller 9 børn, hvoraf 7 bliver voksne og alle får børn. Så i vore dage er der talrige efterkommere.



Udsnit af matrikelkort fra 1958 over Alsønderup Kommune. Den enlige pil viser vejkrødet, hvor Hillerødvej fra Tulstrup til Ullerød dengang mødte Damvejen. De tre pile viser til ejendommen matrikel nr. 5 af Strødam, hvor Andreas Pedersen boede. Ejendommen ejes i vore dage af Hakon Bregner og ser helt andledes ud end dengang. De to andre pile peger dels mod ejendommen "Stenfeltslille", dels mod matr.nr. 4b af Tulstrup, hvor i vore dage restaurant "Ellegården" er. To af Andreas og Margrethes døtre, Maren og Margrethe, boede som gifte på disse to mindre landbrugsejendomme.

Fra slagter til kreaturhandler og pengeudlåner.

Andreas Petersen var jo slagter. Han købte dyr til slagting og solgte kød på tovene i Hillerød og København. Da Københavns volde blev jævnet kort efter 1850 og "broerne" bebygget med tæt etagebyggeri til industriarbejderne, som strømmede ind fra landet, opstod et stort marked for kød. Andreas Pedersen opkøbte kreaturer og solgte dem til slagting i København og blev en kreaturhandler af et vist format.

Det var jo ofte, fordi landboere manglede penge, at de bad ham komme og købe kreaturer af dem. På den måde blev det naturligt, at han også begyndte at låne penge ud mod pant i fast ejendom. Det var før banker og sparekasser var kommet i gang på landet.



Andreas Pedersen , født 1822 på Møllehøj i Alsønderup, død 1887 i Fredensborg. Fra landsbyslagter til kreaturhandler til pengeudlåner til jord- og skovbruger i Sverige til pensionist i Fredensborg. (Lokalthistorisk Arkiv for Alsønderup & Tjæreby Sogne)
Omkring 1873 kom Andreas Pedersen i en vanskelig valgsituation. Han havde fået udlånt mange penge mod at få pant i en større ejendom med land- og skovbrug beliggende i Markaryd i det sydlige Småland i Sverige.

Andreas måtte emigrere til Sverige

Han måtte tage ejendommen i brugelig pant, og kunne åbenbart ikke få sine penge hjem ved at sælge den. Andreas udvandrede så med kone og 4 yngste børn til Markaryd i Syd-småland i Sverige og overtog gården "Misterhult". I Sverige blev Andreas tømmerhandler. Han skovede sine egne træer, save de selv sit tømmer op og lod det sælge i Danmark. Han forsøgte sig også som ejendomshandler – han mente landbrugsejendomme i Sverige var så billige, at det var fordelagtigt for danske landmænd at købe – med ham som mellemmand – og han averterede i danske aviser. Om han fik solgt noget, ved vi ikke. Han lod selvfølgelig også sin jord dyrke med det udbytte, man nu kunne få på Smålands stenede, magre jord.

Der boede han og konen så i en halv snes 10 år, men så brændte alle bygningerne – det var bygget af træ alt sammen, og ikke godt assureret. Der var ikke penge til genopbygning. Dermed var deres periode som udvandrere til Sverige slut. Andreas og Margrethe flyttede i maj 1884 tilbage til Danmark, hvor pengene rakte til at købe et lille hus i Endrup lige på nordsiden af Fredensborg Slotspark.. Her boede de til deres død – Andreas døde i allerede 1887 65 år gammel.

Deres børn i Sverige De fire børn, de havde med til Sverige var Niels, Ole, Caroline og Madsine. De tre ældste var over skolealderen, da de kom med til Sverige. De to drenge, Niels og Ole rejste vist noget rundt.

Niels Andreassen Hans udvandring til Sverige endte dog i Danmark. Han giftede sig med enken efter sin ældre bror, som var død ganske ung. Niels var 25 og hun 27, da de giftede sig. Men han, og måske også hans kone, skulle senere som noget ældre være rejst til USA, hvor hans ene datter, Camilla, vist allerede boede i Los Angeles, og hvortil den anden, Alvilda, emigrerede i 1916. Hans efterkommere er altså amerikanene. Men vi ved endnu kun om dem i USA, at Alvilda og Camilla havde børn og der nok er efterkommere.

Caroline Andreassen Hun giftede sig i 1881 19 år gammel med en svensk købmand i Markaryd, Gustav Johansson. Han var enkemand og 13 år ældre. Man skulle så tro, at hun skulle forblive i Sverige med sin svenske ægtefælle, og at deres børn skulle blive svenske. Men sådan kom det ikke helt til at gå. Carolines mand havde nok svært ved at leve af at være købmand i Sverige, for i 1884 rejste købmanden med Caroline og to børn over København til New York i USA med udvandrerskibet "Hekla". I USA døde deres datter vistnok. Men de fik en datter mere, Clara, født i 1888 i Chicago. Ca. 1892 kommer Caroline imidlertid til Danmark med sine to børn, Ernst og Clara, på ca. 10 og 4 år. Det fortælles, at hun kom for at besøge sin syge mor, som sad enke i det lille hus i Fredensborg. Men før Caroline skulle tilbage til USA, fortælles det, fik hun at vide, at hendes mand i USA var død.

og Caroline blev i Fredensborg. Hun arvede sin mors hus nord for slotspar-
ken og skulle have ernæret sig sparsomt, især som vaskekone på Fre-
denborg Slot. Carolines emigration, som var gået over en del års ophold og
ægteskab i Sverige til Chicago i USA, sluttede således med tilbagevenden til
Danmark. Hun boede i huset i Fredensborg til sin død i 1947, 85 år gammel.

Hendes søn, Ernst født i Sverige i 1882 var med hjem fra USA som ti-årig.
Han blev som voksen vejmand i Fredensborg og tog navneforandring fra det
svenske Johansson til det danske Johansen, Han og hans kone Laura fik 8
børn, som har talrige efterkommere, En, der kan fortælle om familien, er
hans datter, Grethe, gift med købmand Arne Larsen. De havde i mange år
forretning på Stutterivænget i Hillerød Nyhuse.

Carolines datter, Clara, født i 1888 i USA, blev gift med købmand N.D. Møn-
sted i Fredensborg. Der er efterkommere af deres søn og datter med efter-
navnene Mønsted og Eller.



Caroline Andreasen, født 1862 på Damvejen 2, Vester Strødan, gift Johansson i Sverige, i USA 1884 til 1892, død 1947 i Fredensborg ***Hendes datter, Clara, født i USA 1888, fotograferet i 1911, gift med købmand Mønsted i Fredensborg***

Ole Andreassen - se foto af ham på bladets forside.

Han var født her på Vester Strødam i 1855, men hans forældres flytning til Markaryd i Sverige, da han var ca.18 år, førte for ham til, at han blev gift med datteren af en svensk gård- og skovejær den 23. juli 1876. Forud havde han dog rejst noget omkring, men hvortil vides ikke. Faderen, Andreas Petersen, sendte opløftet breve hjem om, hvor heldig Ole havde været. Oles kommende svigerfar havde en meget stor gård med to savværker og lod til at være meget velhavende. Andreas opremsede hans arealer, høst, kreaturer og træhugst.

Ole ændrede på et tidspunkt sit efternavn til Peterson efter sin fars efternavn, og han ændrede senere sit fornavn til Olof. Derfor kom der lidt forvirrende variationer i hans senere efterkomeres navne mellem Olson, Olofsson og Peterson. Hans svenske kone, Kristina Peterson, fødte i perioden 1878 til 1890 syv børn, der blev voksne.



*Kristina Peterson som ældre med Smålands stenede jord i baggrunden
(Lokalhistorisk Arkiv for Alsønderup & Tjæreby Sogne)*

Af hans 7 svenske børn udvandrede de 4 i perioden fra 1896 til 1910 til USA, hvor deres talrige efterkommere lever, især i staten Illinois. En sønnesøn er Erick Olofsson, som er den, der fik kontakt med vores arkiv i sin søgen efter sin farfars slægt i Danmark. Han bærer det svenske efternavn Olofsson, fordi hans farfar havde ændret sit danske fornavn Ole til Olof.

Mere om Ole Andreasen fra Alsønderup i Danmark alias Olof Peterson fra Markaryd i Sverige

I vore dage ved ingen mere ret meget om, hvad Ole Andreasen foretog sig og ernærede sig ved, mens han var gift med Kristina i Sverige. Hun fik i løbet af årene indtil 1890 7 børn, som levede, og vi ved, at Kristina blev boende i Småland i Sverige hele sit liv til sin død i 1940, hvad manden ikke gjorde.

Ole Andreasen – eller Olof Peterson, som vi fra nu af kalder ham – bor fra et ukendt tidspunkt i 1890'erne i Californien i USA.

I 1921 dukker han op i Danmark og besøger danske slægtninge, og Inge Meyer (1905-1990), f. Hansen-Ruth, har til vores arkiv nedskrevet, som hun huskede hans besøg hos sine forældre, da hun var 16 år i 1921. Olof Peterson alias Ole Andreasen var bror til hendes farmor, der var død året før.

*”Bedstemor havde også en bror, Ole, og han var emigreret til Amerika og var gift der. Men i ca. 1920 var han på besøg i Hillerød. Hvor han boede, ved jeg ikke rigtig, kun kom han op og besøgte os i nr. 9 i Løngangsgade, han var i et blåt jakkesæt med hvide smalle striber og bar en stor hat af filt med ret bred skygge. På hans hånd havde han en stor guldring med en ret stor diamant, som sad noget skævt i indfatningen, men det skyldtes, at han selv havde banket på den med en hammer for at den ikke skulle falde ud. **Ole fortalte også, at han havde mistet sin kone ved jordskælv i San Francisco i 1906, hun blev skåret over, og inden hun døde så hun fortvivlet og lidende ud. Han kunne intet gøre. Vi så ham ikke mere, så han er nok vendt tilbage igen.**”*

Her kunne vi ikke tro andet, end at det var hans svenske kone, det var gået så ulykkeligt. Og i USA anede Erick og Oles andre efterkommere fra Sverige intet om, at han skulle have haft en kone i USA, som var dræbt under jordskælv, fordi der øjensynligt ikke havde været nogen kontakt været mellem Ole og hans svenske kone og deres børn, efter at han var stukket endeligt af til Amerika i 1890'erne, og det kom der heller ikke selvom 4 af dem bosatte sig i USA.

Erick i USA gav sig så i kast med at undersøge alle mulige arkiver i USA for at finde spor efter Olof Peterson, som han hed der. Da Olof rejste hjem fra sit besøg i Danmark i 1921, havde han givet en del oplysninger til USA-immigrationsmyndighederne, som fandtes nedskrevne. Bl.a. at han havde boet hos sin søster Caroline Johansson i Fredensborg under sit besøg i Danmark,

hvad hverken mundtlige og skriftlige kilder hos familien i Danmark oplyste. Videre oplyste han sin adresse i byen i Fresno i Californien.

På den baggrund fandt Erick ud af, at han var død i Fresno i 1926 og fandt nekrologer i de lokale blade, og navne på efterkommere. Ad mange kanaler – og til sidst hans efterkommeres oplysninger, da de var fundet – kunne der tegnes et billede.

Olof Peterson i Californien

I Californien lever han sammen med en kvinde af indiansk herkomst – måske blandet indiansk-europæisk herkomst, men indiansk nok til ikke at være anset som amerikansk statsborger (Det blev indianere i USA ikke før end i 1928). Der er ingen beviser for, at de skulle have været formelt gift, så det var de nok ikke, og det var heller ikke så almindeligt mellem ”hvide” mænd og kvinder af hel eller devis indiansk herkomst.

Olof Petersons indianske kones amerikanske navn var Lottie Hall – hun havde også et indiansk navn. Med hende fik han i 1899 en søn, Olaf Peterson junior, og i 1901 en datter, Esther Peterson. I 1906 boede Olaf Peterson og Lottie Hall i San Francisco, da det store jordskælv kom. Det var en nedstyrtende søjle, som dræbte Lottie, da de hastede ud af deres hus, oplyser en af deres nyfundne efterkommere. Olof var så alene med to børn på 6 og 7 år.

Ingen af Olofs svenske efterkommere, som var udvandret til USA havde, som tidligere nævnt, hørt om Olofs kone, som blev dræbt ved jordskælv. før Erick Olofsson fra Illinois i USA fik kontakt med vort lokalhistoriske arkiv for Alsøn-derup & Tjæreby Sogne, og her havde vi ikke hørt, at det slet ikke var hans svenske kone, der var omkommet.

Kontakten med to efterkommere af Lottie Hall og Olof i Californien og deres kontakt med andre skaffede en række fotos til veje, som vi nu har kopier af i vores arkiv, og nogle billeder i dette blad er derfra.

Olof Peterson og Lotti Halls efterkommere

Sønnen Olof Peterson Junior (1899-1967).

Han havde børn, og Erich Olofsson har været i kontakt med en søn ved navn Murile Peterson, som bor i staten Oregon, men vi ved endnu rigtig, om der er interesse for videre kontakt fra hans side.



*Olof Peterson Junior(1899-) Lokalthistorisk Arkiv for
Alsønderup & Tjæreby Sogne) ,*

Olofs og Lottie Halls datter, Esther Peterson (1901-1928).

Om hende og hendes efterkommere er der mere at fortælle.

Efter et kort barnløst og opløst ægteskab fik hun i 1917 datteren **Ruth Peterson** -, men blev ikke gift med faderen.

Det samme gentager sig da hun fik sønnen **Chester Holdsclaw (1916-1988)**, Sønnen fik faderens navn, men faderen giftede sig ikke med Esther.

Esthers børn, Ruth og Chester, ses på fotoet med hende og hendes far på omslaget af dette blad.

Chester fik efterkommere og vi er i kontakt med hans barnebarn. Hun hedder Corey Holdsclaw Francis og bor i San Diego helt mod syd i Californien.

Tilbage til Esther. Hun mødte en mand ved navn Thurman Murphy, som hun blev gift med. Han var trods sit irske efternavn af indiansk herkomst, som også Esters mor var. Selv om han havde været amerikansk soldat under første verdenskrig var han ikke amerikansk statsborger, men anset for hjemme-

hørende i sin stammes indianerreservat, hvor han bare aldrig havde boet. Med ham får Ester to børn: **Thurman Murphy Junior** i 1923 og **Venus Murphy** i 1925.



Olof Peterson Senior alias Ole Andreasen med børnebørne Ruth og Chester.

I 1926 dør Esthers far, Olof Peterson. og i 1928 sker der det for hans efterkommere i Californien katastrofale, at hans datter Esther dør, 27 år gammel, fra mand og fire små børn, hvoraf hendes mand dog kun er far til de to.

Myndighederne fjerner børnene fra manden. De to yngste børn anses for at være indianske som faderen.

Hans søn, Thurman Murphy Junior, blev seks år gammel sendt på en statskostskole i en anden stat, som havde det formål at "amerikanisere" indianerdrenge. Der forbliver han, til han er 17 og indtræder i flåden og gør hele stillehavskrigen med – er bl.a. med på Iwo Jima.

Hans datter, Venus Murphy, som var 3-4 år, sætter myndighederne i pleje hos en søster til hendes far.

Venus Murphy bliver 80 år i 2005 og bor i en by, der hedder Terrebonne i staten Oregon. Hun fik fire børn, men dem ved vi ikke noget om endnu.



Venus Murphy født i 1925 , Olof Petersons barnebarn.

Efter 2. verdenskrig giftede Thurman Junior sig med en pige, der var datter af sicilianske indvandrere. De får to døtre. Den ene Patricia Ann Murphy Brattland, herunder



som er gift med en mand ved navn Brattland og af norsk afstamning. Patricia er den, som har skaffet en række oplysninger og fotos om de californiske efterkommere af Olof Peterson og Lotti Hall.

Patricia er så stolt af sine indianske aner, sin oldemor Lottie Hall og sin farfar Thurman Murphy Senior, at hun ved siden af sit amerikanske navn også har antaget et indiansk navn, Yet-choo-nook, som var navnet på hendes farfars mor. Patricia er også med i indiansk kulturarbejde, om end hun ikke taler hverken sin oldemors eller sin farfars forskellige indianske sprog – men, som hun siger - hun kender nogen, der gør det.

Hvad var resultatet af den amerikansk–danske kontakt om Olof Peterson og hans forældre Andreas Pedersen og Margrthes Madsdatter fra Alsønderup ?

Resultatet blev for de californiske efterkommerne, at de hørte en hel masse om deres danske ane, Olof Peterson, hans oprindelse og slægtninge i Danmark, og det samme skete for den svenske side af hans efterkommere i USA.



Vores kontaktmænd i USA: Erick G. Olofsson og hans kone Miriam. De bor i staten Illinois i USA lidt syd for Chicago. Han er født i 1937 og søn af Andreas Gustav Olofsson, som emigrerede i 1910 fra Sverige til USA, hvor han kaldte sig Andrew. Han var født i Markaryd i Sverige i 1878 og søn af Ole Andreasen fra V. Strødam i Danmark, alias Olof Peterson, og dennes svenske kone, Kristina.

Med Erick G. Olofsson i USA er der uddvekslet snart utalige e-mails med slægsspørgsmål og -oplysninger, og Erich har æren for at have skaffet de fleste af dem fra Sverige.

På vores arkiv er der i denne anledning blevet udarbejdet en slægtstavle, som tilstræber at samle oplysninger om alle efterkommere efter de 8 børn af Andreas Petersen og Margrethe Olsdatter med oprindelse i Alsønderup Sogn. Det har bragt kontakt også med ellers helt ukendte efterkommere i Danmark og i øvrigt også i andre lande. Vi har en fortegnelse på nu 28 sider og godt 280 navne på efterkommere. Men der mangler mange af de yngste endnu.

Og så ved vi intet om efterkommerne af Andreas og Margrethes yngste datter, Anne Madsine Andreassen, født 1866 og død 1938, ud over at hun altid blev kaldt Madsine og blev gift og fødte 21 børn.

Vi efterlyser efterkommere efter Madsine Andreassen (1866-1938)

Selv om det er omkring 66 år siden hun døde, må der et eller andet sted være nogen, som har hørt om en, der hed Madsine, som fødte 21 børn, hvoraf de 20 blev voksne.



Madsine som barn. Efterkommere efter hendes 20 børn efterlyses.

Efter mundtlig og usikker familieoverlevering skulle Madsine have været gift med en mand ved navn Nielsen og han skulle have været marskandiser, og de skulle have boet et sted i Nordsjælland, vist nok i omegnen af Fredensborg. Men disse oplysninger er højst usikre.

Ole Blåkilde

Det er tid til betaling af kontingent

Kasserer Lissi Carlsen har næsten altid indbetalingskort med sig, så man kan betale kontingent, når man møder hende, og spare porto.

Og mange har derfor allerede benyttet sig af lejligheden og har glædet os ved at betale. Kontingentet for 2005 for personligt medlemskab er kr. 65 og for samboende par kr. 100.

Til de medlemmer, som ikke har haft lejlighed til at betale endnu, vedlægger vi et indbetalingskort med dette blad. Vi plejer ikke at sætte nogen betalingsfrist, men gerne inden så længe.

Sponsorer vil modtage særskilt brev med indbetalingskort. Kontingentet for sponsorer er kr. 500 eller efter behag derover.

Vi vil spare sammen til en edb-projektor, som fra computeren kan kaste billeder op på en væg eller en storskærm, så den kan erstatte både lysbilledapparat og overhead projektor.

Det ville give en bedre billedkvalitet end almindelige lysbilleder, men også have andre fordele. Alle vore fotos er indlagt eller ved at blive indlagt på computer. Skal vi ud og holde et lysbilledforedrag – og det har vi allerede været 4 gange i 2005 – så kunne vi hente de billeder, vi vil bruge, og flytte dem ind i den rækkefølge inde i computeren, som vi skal bruge dem til foredraget, og så kommer de derfra direkte op på lærredet, væggen eller skærmen.

Og så ville vi ikke længere behøve at bruge tid og penge til at lave lysbilleder af en stor del af vore fotografier, hvilket ellers er ret bekosteligt.

Forslag om kontinentforhøjesle gældende fra 2006.

Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen den 6. april 2005, at kontingentet for personligt medlemskab justeres opad for året 2006 fra kr. 65 til 80 kr. og for samboende fra 100 kr til kr. 125.

LOKALHISTORISK ARKIV & FORENING FOR ALSØNDERUP & TJÆREBY SOGNE

Arkivets beliggenhed: Alsønderup Skole, kælderlokale 014, Baunevej 8, Alsønderup, 3400 Hillerød. Følg fra Baunevej indkørselsskiltet "Rønnehuset". Gå til skolebygningen til højre og ned ad kældertrappen og til lokale 014. E-mail: als.lokal.arkiv@mail.dk
[http://: www.lokalarkivet-alsoenderup.dk/](http://www.lokalarkivet-alsoenderup.dk/)

Arkivet er åbent alle mandage kl. 19-22, undtagen på skolefridage.

Der kan i øvrigt altid aftales et besøg på andre tidspunkter med arkivleder Lissi Carlsen

Arkivets & foreningens post- og telefonadresse Arkivleder Lissi Carlsen, Damvej 12, Vester Strødam, 3400 Hillerød. Tlf. 48 28 64 49. E-mail: lissi@carlsen.mail.dk

Årskontingent i 2005: Personlige medlemmer: 65 kr, samboende par 100 kr. Virksomheder, foreninger, institutioner o.l. (sponsormedlemmer) 500 kr. eller derover. efter behag. Indmeldelse sker til arkivleder Lissi Carlsen.

Medlemstal: 260 personlige medlemmer betalte kontingent for 2004.

Økonomi pr. 31.12.2003: Årsindtægt kr. 18,687. Årsudgift kr- 18.952. Resultat minus kr. 265. Beholdning (forudbetalte kontingenter) kr. 3.560.

Bankforbindelser: Nordea Bank kt. nr 8968504194. BG-Bank kt. nr. 109 - 7938

Dette blad Oplag 500 eks. mindst 4 gange årligt. Red: Ole Blåkilde. **ISSN nr:** 1603-7561.

Arkivet og foreningen drives af for tiden 14 bestyrelsesmedlemmer og andre medarbejdere, som udfører det aktive arbejde. Nye medarbejdere med lidt EDB-kendskab og/eller lokalkendskab ville være velkomne.

Lissi Carlsen
Kasserer & arkivleder
Damvej 12
Vester Strødam

Inge M. Nielsen
Sekretær
Indelukkevej 3
Alsønderup

Ole Blåkilde
Formand & redaktør
Klintevej 8
Annisse

Jørgen Boe Nielsen
Arkivets fotograf
Jespervej 257
Hillerød

Kirsten Larsen
Arkivmedarbejder
Freersvang 2
Harløse

Morten Møller Nielsen
Arkivmedarbejder
Møllesvinget 1
Alsønderup

Lis Holm
Arkivets bibliotekar
Hillerødvej 26
Tulstrup

Getha Knudsen
Arkivmedarbejder
Ærtelandsvej
Alsønderup

Lizzi & Poul Lindahl
Registratorer
Treklovervej
Hillerød

EDB & IT-konsulent
Henrik Wittchen
Ærtelandsvej 8
Alsønderup

Harløsesagkyndig
Poul Nielsen
Harløsevej 192
Harløse

Arkivsagkyndig
Anders Friedrichsen
Granvænget 10
Helsingø

Slægtsforsker
Erik Pedersen
Enghavevej 31
Vinderød

Lokalhistorisk Arkiv for Alsønderup & Tjæreby Sogne

Arkivet er i 2004 drevet med sponsorstøtte fra:

Nordea Fonden, Nordea Bank, Slotsgade 44, 3400 Hillerød, tlf. 48201113

Procom A/S, Vinkelvænget 21-29, 3330 Gørløse. Tlf. 48 27 84 84.

DanBolig, Søderberg/Nielsen aps, Frederiksværksgade 7, 3400 Hillerød.
Tlf. 48 24 21 11. Fax. 48 24 21 69.

Dines Jørgensen & Co. A/S. Rådgivende Ingeniører F.R.I.,
Kirsebærallé 9-11, Ullerød, 3400 Hillerød. Tlf. 48 26 06 66. Fax 48 26 17 00.
E-mail: dj@dj-co.dk www.dj-co.dk

Nordtag A/S v/ direktør Jørgen Simonsen, Mestervangen 7,
3220 Græsted, Tlf. 48 36 36 36. Fax 48 36 36 30. www.nordtag.dk -
info@nordtag.dk,

HHM A/S Byggeservice/Totalentreprise,
Bragesvej 4, 3400 Hillerød. Tlf. 48 25 33 00. www.hhm.dk

Hillerød Byråds Fritids- og Kulturudvalg, Grønnegade 4 A, 3400 Hillerød.

Kulsviergården, Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød.
Forsamlingscen-ter, teatersal, idrætshal, selskabslokaler. Tlf. 48 28 65 40, fax
48 28 65 64.

Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, 37. kreds.

og arkivet er videre drevet i 2004

ved kontingenterne fra 260 betalende, personlige medlemmer.

**Bestyrelsen og de øvrige medarbejdere takker for den tillid,
der herved er vist til arkivets og foreningens virksomhed og
for den forståelse, som herved er udvist for,
at selv om alle er ulønnede,
så lader det sig ikke gøre uden penge.**

KOM TIL LOKALHISTORISK AFTEN OG GENERALFORSAMLING I Lokalhistorisk Arkiv & Forening for Alsønderup & Tjæreby Sogne

onsdag den 6. april kl. 19.30 på Kulsviergården, Pibe Møllevej 9,
Alsønderup, 3400 Hillerød.

Ikke-medlemmer er også velkomne. Gratis adgang.

Der serveres kaffe eller te med hjemmebagt for 20 kr. Vand og øl kan købes. Generalforsamlingen sker efter vedtægterne og varer normalt ca. 20 minutter. Bestyrelsen foreslår for 2006 som kontingent 80 kr, for par 125 kr, for sponsorer 500 kr eller efter behag gerne derover

Tema for den lokalhistoriske aften er:

Familien Knudsen i Alsønderup Sogn

Om sammenhæng op til nutiden mellem de vidtforregnede slægter, der er efterkommerne af Anders Knudsen, som fødtes ca 1684 og døde 1759, og som boede på Marielystgård, der dengang lå, hvor Bendstrup Skole blev bygget i 1885 og er. En krydstogsberetning om personer, slægter, begivenheder og ejendomme fra 1700-årene og til nutiden, illustreret af lysbilleder af fotografier og lokale kort.

De hedder også Nielsen, Jensen, Sørensen, Madsen, Larsen, Pedersen osv. og kan have rødder fra f.eks. Holmegård, Kildegård, Lykkesholmgård, Møllehøjgård, Brunholmgård, Vittebjerggård i Nejedede, fra Baunetgård, Langholmgård, Komosegård, Hestehavegård, Brudegård i Alsønderup, fra Egerødgård, Stenfeltslille, Alsønderup Indelukke, Møllehøj osv.

Vi bringer et foto af to af Knudsen-slægten, som for tiden er meget omtalte:



Alex Brask Thomsen ; Finansmand.



Kasper Nielsen, Håndboldspiller